

## Några dagar i trakten kring Trapani, Sicilien



### Tisdag

Landade i Trapani tisdag kväll vid 6-tiden. Hämtade ut hyrbilen från Hertz och begav oss till Trapani. Vi hade förbokat på **Hotell Palazzo Serraino** på Piazza Umberto i den nyare delen av Trapani. Vacker innergård. Trevligt och rent rum med litet pentry. Centralvärme och AC.

Bra sängar. Trevlig och hjälpsam personal. Fräscht badrum. Trist belysning i rummet. Frukost serverades på **Café Anonym** nära hotellet. Det var toppen! Gott kaffe, smörgåsar på nybakt bröd, färskpressad apelsinjuice och bakverk om man önskade.

Åt en sen middag på en restaurang i Trapani som hotellägaren rekommenderade: **Osteria La Bettolaccia**, Via Gen. Enrico Fardella, i gamla stan. Bra mat till bra priser. Modern, trivsam stil men genuina, italienska maträtter. (Fyra gafflar av fem.)

### Onsdag

**Erice** – en gammal stad högt uppe på ett berg. Vackert. Sevärt. Utsikten är fantastisk. Vackra stenläggningar. En serpentinväg tog oss upp till staden som ligger på uppe på toppen av Monte San Giuliano. Vi fann ett underbart litet bageri: **Pasticceria San Carlo** på Via San Domenico 18. Här bakade äldre damer med vita hucklen. Deras specialitet, en krämka och olika sorters mandelbröd. Otroligt gott!! De hade också ett bröd som smakade pepparkaka. Det förvarades i en stor kista med våta handdukar. Det lär vara ett mycket känt bageri.

**Marsala** – tittade snabbt på staden som var väldigt lugn. Hittade ett café som erbjöd lunchsoppa gjord på pumpa, fänkål, bönor och pasta med vin från Marsala. Till kaffet, en liten, lokal godbit som en liten minicrepe med vaniljricotta.

**Selinunte** – en historisk plats med grekiska tempel. Sevärt. Vackert. OBS! Selinunte fanns inte på GPS:en. Vi fick lägga in en närbelägen ort t ex Menfi.

### Torsdag

**Palermo** – Vi ställde in GPS:en på en P-plats i centrum. Oj, oj, oj, så fruktansvärt farligt att köra i Palermo. När vi efter några hemska minuter med bilar tutande omkring oss överallt på gator utan filmarkeringar var vi genomsvettiga när vi till sist nådde en P-plats. Vi övervägde starkt att lämna Palermo utan att titta på staden men parkerade ändå bilen. En trevlig italienare rådde oss att vara MYCKET försiktiga, inte ha handväskan synlig, inte visa smycken, inte bära på viktiga dokument och se upp för ficktjuvar. Kriminaliteten i Palermo lär överträffa det mesta. Och bilisterna verkade alla bete sig som gangsters. Inte en bil inom synhåll utan bucklor.

Vi tog ändå en liten titt på Palermo och såg att här fanns några vackra parker och boulevarder. Självklart många kyrkor. Staden är sliten. Den gjorde inget bestående intryck på oss, men så var vi troligen lite skrämde. Vi lämnade snabbt Palermo och klarade oss utan att bli rånade eller påkörda. Båda delarna var nog en bedrift. Vi återvänder troligen inte till Palermo.

**Segesta** – här finns husruiner från 200-talet f.Kr. och bland annat en välbevarad teater där grekiska föreställningar ges varje sommar. Utsikten från toppen av berget, Monte Barbaro, är fantastisk. Templet här, byggt på 400-talet f.Kr. är mycket väl bevarat med 36 doriska kolonner.

### Fredag

**San Vito Lo Capo och nationalparken Riserva dello Zingaro** – Vår hotellvärd rekommenderade oss att besöka platsen och det är vi glada för. Den lilla staden San Vito Lo Capo har en fantastisk strand, vita sand och långgrund. Vi tittade på hamnen här, såg fiskarna komma in med sina fångster. Sökte lunchställe men det mesta var stängt för säsongen. Vi provade inte tipset vi fick från hotellet, att äta på Alfredo's restaurang, på infarten till staden.

Vi körde vidare till naturreservatet **Riserva dello Zingaro** och gick här en vandring på ca 3 timmar. DET var en härlig upplevelse. Så vackert! Reservatet är ett fågelparadis där man kan få se rovfåglar,

t ex Bonellis örn, pilgrimsfalkar, glador och Kungsörnar. Vi såg rovfåglar utan att veta vilken sort samt några Kameleonter och en svart orm (!). Vet inte om det var en farlig orm. Här kunde man också se så mycket vackra växter och blommor. Vi såg blommande mandelträd, Rosmarin i blom som stora buskar med surrande bin, ängar täckta med gula blommor, orkidéer och murgröna som klättrade upp på trädstammarna. Stigen man följde var tydligt utmärkt. Det var bitvis stenigt och brant men ändå lättvandrad. Mycket välordnat. Utsikten fullkomligt sagolik. Längs stigen passerade vi badvikar med blågrönt vatten. Vi gick ner till en av dem och upptäckte att det vi trott var sand, var runda, fina, slipade stenar. Vattnet var kallt men kristallklart. Den här platsen hade vi gärna ägnat en hel dag. Här fanns inga restauranger, däremot fina rastplatser. Om vi hade känt till mer om vandringsleden, hade vi börjat gå leden på morgonen, haft matsäck med oss, rejäla skor, vandringsstavar och vandrat här en hel dag. Solen når vandringsleden fram till kl 15, sedan hamnar den i skugga bakom bergen. Vi tycker att den här vandringsleden är lika fin som den i Cinque Terre i Toscana.

## Lördag

**Trapani** – Vi utforskade den trevliga, lilla staden till fots. Fiskmarknaden vid Piazza Scalo D’Alaggio måste bara ses. Stranden längs den norra delen av staden är också mycket inbjudande. Det var otroligt lugnt i den gamla delen av staden vilket vi tyckte var märkligt eftersom det var lördag. Tog en titt på den nyare delen. Samma där. Det finns tre museer, men vi tittade inte på något av dem. Vi såg däremot saltslätterna strax utanför Trapani som lär vara en unik häckningsplats för flyttfåglar. Vi lyckades inte hitta något lunchställe. Pizza serveras tydligen inte på dagen. Restaurangerna var stängda. Bara caféer att välja på, så vi begav oss mot flygplatsen och tänkte att vi skulle hitta något matställe på vägen. Det gjorde vi inte, så det blev något kletigt på ett bageri.

Hyrbil: Hertz (modell Golf) kostade 144 Euro för 5 dagar. Vi fick en trevlig bil. OBS! Det finns inte någon bensinmack vid flygplatsen så tanka bilen i Trapani före den lämnas tillbaka. Bensinmackarna på vägen till flygplatsen ville inte ta våra kreditkort.

### Summering:

- Hotellet vi fann var mycket bra. Frukosten över all förväntan.
- Man behöver ha med sig varma kläder att ha både inne och ute, det är samma luftfuktighet som på Malta.
- Trapani är lugnt och trevligt. Många fina restauranger.
- Palermo – inte vår ”grej” men vi kanske fick fel uppfattning från början om staden.
- Nationalparken Riserva Dello Zingaro – kan man ägna en hel dag eller flera dagar i.
- Selinunte och Segesta – mycket sevärda platser.
- Marsala – mja... inte så mycket att se.
- Lunch – svårt att hitta något bra och nyttigt att äta till lunch. Caféerna har ibland någon form av lunchmat, annars så tycks italienarna inta sitt huvudmål på kvällen.
- Trafikregler – finns inte. Alla kör som vildar, omkörningar på alla sidor om bilen och ingen stannar vid Stoppskyltar eller tittar i backspegeln innan man svänger eller backar.

Några saker som är bra att ha med sig:

- Tofflor (det är såååå kallt på stengolven) o varma kläder
- Pappersnäsdukar och våtservetter (papper sällan finns på allmänna toaletter)
- Te + kaffe (om man hyrt boende med pentry)
- Adapter (Italien har en egen standard) och gärna en skarvsladd (för medhavda prylar)
- Kontanter (för tankning av bilen)
- Bra skor, stavar och ryggsäck (om man besöker Riserva Dello Zingaro)
- GPS