

Catania -så mycket mer än IKEA

Den 6 september åkte vi till Catania för att besöka det nyöppnade IKEA. Då resan är ganska lång, ville vi passa på att se oss omkring i området också. Genom www.reseguiden.se hittade vi en bra artikel, skriven av en svensk kvinna som nu bor på Sicilien. Hon föreslog en tur genom små städer på den östra sluttningen av Etna. Innan vi åkte bokade vi ett litet agriturismo hotell och en vinprovning.

Efter fyra timmar på IKEA, åkte vi till vingården Barone di Villagrande som varit i familjen Nicolosis ägo i 300 år. På gården träffade vi nuvarande generation mor,



far, son och svärdotter. Gården ligger fantastiskt vackert, med vinfälten nedanför huset, och havet i fjärran. Vi provade fem olika viner, bl a Etna Rosso, gjort på 80 % Nerello Mascalese, typisk för regionen. Bäst gillade vi deras merlot, Sciara. Efter besöket hos familjen Nicolosi åkte vi på vindlande vackra vägar till Hotel Il Borgo. Ligger mycket vackert! Vi åt en enkel middag och sussade sedan gott i det gamla, grovhuggna stenhuset. Morgonen därpå åt vi en härlig frukost med allt från färskpressad juice till god mandeltårta. På förmiddagen besökte vi Gole Alcantara, en geologiskt och botaniskt intressant park. Vi strövade längs höjden

och även nere i ravinen. I botten av ravinen kan man vandra i iskallt vatten och titta på de fantastiska stenformationerna som utgör ravinens väggar. Ett tips är att vara tidigt ute. När vi kom dit vid nio-tiden var vi bland de första i parken. När vi åkte ett par timmar senare var parkeringen full med bilar och bussar. Därefter åkte vi runt Etna, och såg den norra och västra sidan. Efter ett kort stopp på Siciliens märkes-outlet No 1 (mängder med butiker) med lunch och lite shopping åkte vi ner till Modica för att bunkra deras ljuvliga choklad. Vid midnatt var vi hemma i Sliema, mycket nöjda med vår utflykt.



Margaretha & Stefan Gadnell September 2011