

Resa till Catania, Sicilien och IKEA mars 2011

Dag 1, fredag:

14 trötta, men förväntningsfulla svenskmalterer, plockades upp mellan klockan 05.00 och 05.15 av en minibuss.

Första målet var färjeterminalen. Efter incheckning, glöm inte **pass** eller giltigt **EU – ID kort**, slog vi oss ner i salongen på färjan. Färjan, en nybyggd katamaran är mycket fin. Fik/bar, film och spelautomater finns ombord att fördriva tiden med.

Avgång 06.45. Resan över tar 1 timme och 45 minuter.

Angjorde Pozzallo och fortsatte direkt med bussen mot IKEA i Catania.

Vi kom precis fram till öppningsdax klockan 10.00. Lång kö utanför, men kön släpptes på och alla rusade in. Vi, vana IKEA-besökare som visste ungefär vad vi ville handla, forcerade övervakningen med möbler och ner till "småsakerna".

Efter ett par timmar väntade lunchen. Vi var jättehungriga och gissa om köttbullar, gravlax och Dajmkaka smakade bra?!

13.30, avtalad tid, stuvade vi in första dagens inköp i bussen och begav oss till Taormina. Strosade huvudgatan fram och tillbaka. Skönt att sträcka på benen utomhus. Satt på en bar i solen på ett torg och njöt av Taorminas charm.

Åt middag på en suverän restaurang " **La Grigglia...**" någonting.

In i bussen igen ca klockan 20.00 för färd till hotellet, "**All Seasons**" i **Catania Acireate**. Alla var trötta och nöjda med dagen, så nattning klockan 22.00.



Dag 2, lördag:

Jättebra frukost. Verkligen ett hotell att rekommendera.

Avresa med bussen kl 09.30 med IKEA som mål igen. Jättekö utanför (som i Ullared kan jag föreställa mig). Nu kunde vi kompletteringshandla, för nu visste vi hur mycket utrymme som fanns kvar i bussen. Svensk lunch igen, för de som hade tid.

Samling klockan 13.30 och stuvning av bussen. Prylar överallt, högt och lågt, men vad gör det när alla var nöjda och uppspelta över alla justa prylar som köpts. För att inte glömma mängderna av svenskt godis, hårt bröd, skorpor, ostar, kaviar, köttbullar mm.

Vi valde sedan att tillbringa eftermiddagen och kvällen i Syrakusa. Vandrade runt på ön Ortygia och tittade på fantastiska byggnader och gränder. Åt middag nere vid kajen. Otroligt god pasta.

Med vår buss till Pozzallo och färjan med avgång till Malta 21.00. Lite trötta och mätta var vi, så det var skönt att komma hem till Malta efter ca 2 timmar

Men resan var inte slut ännu; alla passagerare och grejer skulle lämnas av. Chauffören körde alla hem till dörren. Vilken service mitt i natten! Sen var det "bara" att sortera alla grejer och se till att var och en fick sina saker.

Stort TACK till Fredrik, som ordnat allt med buss, färja och hotell och till vår trevliga busschaufför, som tog oss dit vi ville.

